

Eerbiedigt den geneesheer, want voor ons welzijn heeft God hem geschapen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

KAREL VAN BUTSELE

WEDUWNAAR VAN DAME

Maria-Justina Van Coppenolle

DOCTOR IN DE GENEESKUNDE

geboren te Mater, den 30 November 1843
en in den Heer ontslapen te Audenaarde
den 30 September 1906.

Hij was in der waarheid een man van onberispelijken handel; een trouwe dienaar Gods, die zich van alle kwaad onthield, en den weg der onschuld met vasten voet bewandelde.

Zij die den overledene gekend hebben, geven getuigenis dat hij door zijne goede inborst en beleefde handelwijze ten opzichte van allen zich zoo beminnelijk en aangenaam maakte, dat zijn gezelschap van eenieder verlangd werd, en hij in elkeen een waren vriend ontmoette.

S. BONAV.

Gij weet, mijne kinderen, hoe ik onder u geleefd heb. Vergeet nooit de lessen van uwen vader, zoekt met drift al hetgeen den mensch beminnelijk en deugdzaam maakt, en de God van vrede zal altijd met u wezen.

EP. AD. THESS. PHILIP.

Vaartwel, lieve kinderen, bemint elkander en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef U mijn harten en mijne ziel.

Jesus, Maria, Joseph, sta mij bij in mijnen doodstrijd.
Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste.

300 d. af.

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelput