

Van ouderdom uitgeput, is hij in den vrede van een goeden christen gestorven.



GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

FRANS-EDUARD VAN BUYNDER

weduwenaar van Dame

Maria-Prudencia Seghers

en van Dame

Prudencia Vereauteren,

geboren te St. Nikolaas, den 17 Juni 1837

en godvruchtig in den Heer ontslapen te

Nieukerken, den 5 Augustus 1924

*Versterkt door de laatste hulpmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.*

Hoe gelukkig is de mensch, die de dood langzamerhand en van verre ziet naderen. Alzoo kan hij zich bereiden om een zalig einde te bereiken. H. Franc. Sal.

O Heer, hoe lief heb ik uwe wet, geene ongerechtigheid was in mijne handen en ik heb reine gebeden ten Hemel gestuurd. Zie, mijn Getuige is daarboven, Hij, die mij kent, is in den hooge. Job XVI-21.

Deze mensch heeft in volle rechtschapenheid zijne dagen overgebracht. In de grootste verduidelijking heeft hij den last der hooge jaren in christene onderwerping verdragen, terwijl zijn mond dankbaar dezen toesprak, die hem in zijnen ouderdom bijstonden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, mijn lichaam gaat den weg in van alle vleesch Gedenkt dan altijd, om als goede christenen te leven, opdat uwe ziel, die uit de handen van haren Schepper is gekomen weder onbevleekt tot Hem zou mogen terugkeeren

Ondertusschen vergeet mij niet in uwe gebeden; weest bedacht op medelijden voor uwe overledene Ouders: zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven.

Familie en Vrienden, vaarwel. Een christene gedachte-
nis van uwentwege zal mijn ziel helpen en verblijden

Genadige Heer Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr. afaat.

Nieukerken, drukh. F. Rollier