

Kom, mijn bruid, kom, gij zult gekroond worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Eerwaarde Zuster Gérardine

JUBILARESSE en ONDERMOEDER

in de wereld Juffrouw

Veneranda Van Caeter

geboren te St. Gillis Dendermonde, de 22 mei 1879

geproft te Dendermonde, de 29 juni 1901

overleden in het Moederhuis der Zusters

Maricolèn te Lede, de 23 mei 1958

De Heer heeft een schone ziel tot zich geroepen om haar de kroon van een verdienstelijk leven te geven.

Het heengaan van Zuster Gérardine zal in de harten van haar medezusters een diepe leemte laten; als novicemeesteres heeft zij immers aan haar medezusters een degelijke vorming en een richtende leiding gegeven, waardoor zij het vertrouwen der zielen gewonnen had; om haar wijze raad was zij een toevlucht in vertwijfeling en moeilijkheden; om haar stichtend voorbeeld van vele kloosterlijke deugden was zij een licht op de weg van wie haar volgden.

Met volle toewijding heeft zij zich gegeven aan de dienst en verzorging der ongelukkigsten van deze wereld, zolang als haar gezondheid het heeft toegelaten. Toen zij door een ongeneeslijke kwaal geknakt werd, was het haar grootste smart niet meer in dienst van anderen te kunnen staan.

Met groot geduld en met volkomen onderwerping heeft zij de komst van de Heer afgewacht: thans heeft Hij haar bede verhoord en haar uit de ellende van dit aardse leven verlost.

Beminde Eerwaarde Moeder en Medezusters, ik dank U voor Uw geduldige goede zorgen; ik bid in de hemel voor U allen en voor het welzijn van onze dierbare klooster-Congregatie.

Dierbare Eerwaarde Broeder en Neef, en familieleden, gedenkt mijn ziel in het opdragen en bijwonen van de H. Mis, opdat de Heer mij genadig weze.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel, Lede.