

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN

♦ ZALIGE GEDACHTENIS ♦
van Mijnheer

CAMIEL VAN CAENEGEM

weduwnaar van Mevrouw

Hortence VAN DER SCHUEREN

Geboren te Erwetegem, den 21 Februari 1860, en er
godvruchtig overleden den 20 Januari 1944.

Versterkt door de H. Sakramenten der Stervenden.
LID DER CONFRERIE VAN DE H. BARBARA.



Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, onbespelijk in zijn handel en wandel verwierf hij de genegenheid van allen.

Met redenen mogen op hem deze woorden van de H. Schrift worden toegepast; «Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn geweten dat ik in de eenvoudigheid des harten in de oprechtheid van gemoed voor God heb geleefd. Ik heb den goeden strijd gestreden mijn loopbaan voltrokken, het geloof bewaard, met betrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid.»

Beminde Kinderen heb innig voor uw oprechte genegenheid en goede werken, gij vooral mijne dochter dien mij steeds ter zijde hebt gestaan, Voor mij is alle lijden nu voorbij, ik ga naar het rijk van eeuwigen vreugde. Denk aan die vreugde opdat ge altijd moedig door het leven zoudt gaan om U daarna eeuwig met mij te verblijden.

Bidt veel voor mij, help nu elkander opdat we eens terug vereenigd worden in den Hemel

H. Hart van Jezus, ontferm u onzer. (300 d. afl)

Zoet Hart van Maria. wees mijne zaligheid. 300 d afl

Druk. Schautteet, P.C. 2154, Rouckhout Erwetegem