

Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd  
heeft. H. Aug.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mevrouw

**Catharina Van Caeneghem**

weduwe van Mijnheer

**CHARLES-LOUIS VAN ACHTER**

geboren te Delftinge, den 1 April 1833 en overleden  
te Nederbrakel, den 7 April 1922.

LID VAN DEN DERDEN REGEL VAN DEN H. FRANCISCUS.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.*

Onze vreugde en onze vertroosting zijn ons  
ontnomen, doch de herinnering aan de godsvrucht,  
aan de stichende lessen en aan de kristene deugden  
eener welbemide moeder beurt ons op in onze  
droefheid. H. Aug.

Zij was eene waardige moeder, deugdzaam en  
godvreezend, geheel en gansch aan den Heer en  
het geluk harer kinderen toegewijd. Daarom was  
zij van God en de menschen bemind en hare  
gedachtenis is in zegening. (Eccl.)

Zij verdroeg met eene diepe onderwerping aan  
Gods wil al de beproevingen welke Hij haar over-  
zond, wel wetende dat degenen die met christus  
lijden, zich met Hem zullen verheugen.

Prov. VIII. 7.

Mijne Kinderen, mijne vreugde en mijne kroon  
blijft standvastig in de deugd; volhardt in de liefde  
jegens elkander; weest uwe Moeder indachtig in  
uwe gebeden. En Gij, mijne dochter, die met  
zooveel liefde en opoffering mij in de kwellingen  
van den ouden dag hebt bijgestaan, heb dank. God  
beloont de kinderen die hunne ouders eeren, hler  
en hiernamaals. Weldra zijn wij weder vereenigd om  
niet meer te schelden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. aft.)

H. Vader Franciscus-, bid voor ons.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. W<sup>e</sup> O. Van Nieuwenhove