

Zalig zijn ze die zuiver van hart zijn.
Het dochtertje slaapt... Het is heengegaan
naar zaliger oorden om daar gelukkig te zijn;
het zal voor u bidden bij Gods troon en u uwe
zorgen vergelden



TER DIERBARE GEDACHTENIS

van

GRATIENNEKE

dochtertje van

Richard Van Caenegem

en van

Zoé Van Nieuwenhuyze

geboren te Elene den 4 October 1932 en er
ten Hemel opgetegen den 25 Maart 1936.

Het licht is ons ontroofd,
het leven uitgedoofd,
En 't huisgezin geschonden
En schittert nimmer meer
Vol vreugde lijk weleer,
Het zwijgt ten allen stonden.

G. Gezelle, Zielged. CXX.

Geen kruis, geen kroon.

Is 't God die slaat, 't is God die troost,
't is God die alles doet;
't is vele dat men goedheid heet,
maar God alleene is goed.

G. Gezelle, XV.

Drukk. C. Melckebeke-D'Hollander. Sottegem