

Voor mij is de tijd geëindigd en de eeuwigheid begonnen.

H. Paulus.

Bid voor de † zielerust van
LEOPOLD VAN CAENEGEM,

echtgenoot van **MARIE COESSENS,**

geboren te Destinge, den 3 April 1871 en overleden

te Everbeek den 18 September 1943.

versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk

Zoo de rechtvaardige door de dood verrast werd, zal nochtans zijn ziel in vrede rusten.

Sap 47

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam; maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen, uit liefde tot U; kap en brand mij hier, maar spaar mij in de eeuwigheid.

Mach, 6, 30 H. Aug.

De goedheid en de vreedzame handelwijze maken den mensch beminnelijk en doen hem in iedereen vrienden ontmoeten; eenvoudig, oprecht zachtmoedig zijnde, was hij door God en de menschen bemind: daarom zal zijn gedachtenis in zegen blijven. Job. Eccl. H. Bon.

Beminde echtgenoote, bewaar het duurbaar aandenken van ons gelukkig samenzijn zorgvuldig in uw rouwmoedig hart. Geliefde kinderen, houdt het aandenken van uw vader steeds in eere; mocht uw kinderlijke liefde de wonden heelen die het hart van uw moeder doen bloeden. En gij, mijn bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

300 d afl.

Everbeek druk Depeessemier Vanderdonckt