

"Neem uw dienares op in uw rijk, o Heer ...
(Rest, Liturgie).



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

Maria VAN CAENEGEM

echtgenoot van Mijnheer

Charles VAN DE SANDE

geboren te Sottegem, den 14 Mei 1876 en aldaar na eene kortstondige ziekte, godvruchtig overleden den 27 Juni 1937

voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Lid van alle godvruchtige Genootschappen



"Haar sierraad lag in den verborgen mensch van het hart; in den onvergankelijken tooi van uw zachtmoedigen en ingetogen geest, die kostbaar is in Gods oog. Zoo immers tooiden zich vroeger ook de H. vrouwen, die hun hoop stelden op God .. I Petr. 3, 5

"De zoetste vertroosting, die men in het graf mede-neemt, is de getuigenis, dat men een onberispelijke echtgenoot een oprechte en standvastige vriendin, een teedere en liefdevolle moeder is geweest, en aan zijn kinderen degelijke beginselen en kristelijke deugden achterlaat voor erfenis.. H. Franc. v. Sales.

"Het is een troost bij den dood kinderen te hebben..,
H. Joh. Chrysostomus

Teerbeminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen,
"Eert uw Vader, bemind elkander, onderhoudt mijn lessen en de God van vrede zal met u zijn".

Nu zijt gij bedroefd, doch eenmaal zal ik u wederzien; dan zal uw hart blijde zijn, en niemand zal u van uwe vreugde berooven.. Joh. X VI, 27

"Heilige Vader bewaar in Uw naam hen, die gij mij gegeven hebt .. Joh. XVII, 11

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 ct.

Dr. Schautteet en Zoon, Tel. 263, Zottegem