

De ouderdom bereikt op den weg der gerechtigheid is eene kroon van waardigheid.

Prov. 16 31

Bid voor de ziel † van zaliger

Mevrouw

MATHILDE VANCAENEGHEM

Weduwe van ALPHONSE DEKONINCK

*Geboren te Paricke, den 23 Oogst 1861 en
overleden te Everbeek den 11 December 1938
Versterkt door de HH Sakramenten der stervenden*

Gelukkig is de mensch, zijn gansch leven door, die van kindsbeen af, tracht te leven in 't vervullen van zijn plichten, onder het oog van God. Zoo doende, volgt men den weg van 't waar geluk, voor zooveel ten minste, het geluk in dit tranendal kan gevonden worden. 't Is de weg die naar de ware, de onverstoorebare, de eeuwige vreugde leidt. Zulke mensch leeft niet alleen van 't geloof, maar ook van de hoop op den hemel en maakt van geheel zijn leven een akte van liefde tot God, die de eeuwige liefde is. Het sterven voor zulke menschen, is het begin van 't eeuwig gelukkig leven in den hemel.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor al uw liefde en troost. Stervend zegen ik u allen. Betoont mij verder uw oprechte genegenheid met voor mij te bidden, — Vaartwel en tot wederziens.

Jeus. Maria, Jozef.

7 j. en quadr afl.

Everbeek, druk Depessemier Vanderdonckt