

Het geheim der dood leert ons wat wij hier op
aarde zijn.

Nav. XI.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

ZOË VAN CAENEGEM

ECHTGENOOTE VAN MIJNHÉER

ALFONS VAN STEENBERGE

geboren te Woubrechtgem den 12 Februari 1892
en godvruchtig overleden

den 30 September 1940 te Godveerdgem.

versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Onderwerpen wij ons aan Gods raadsbesluiten
want ze zijn altijd rechtvaardig, altijd heilig altijd
aanbidlijk. Franc. Sales.

Niets ter wereld is duurzaam al 't geluk dezer
wereld verdwijnt op 't oogenblik dat wij denken er
van te genieten.

Zij is ons ontnomen die Moeder zoo goed zoo
teeder, die leefde voor God voor haar echtgenoot
voor hare kinderen.

Hard is de scheiding duurzame Echtgenoot en
zwaar is de slag die U zoo plotseling komt te treffen,
troost U in zulke stonden is men gelukkig christen
mensch te zijn om troost en steun te vinden in God
en zijn Geloof.

Duurbare Kinderen, ik zal leven, ik weet het, in
uw geheugen en gebeden, weest wijs en gehoor-
zaam aan uw Vader. Bemint Hem nu nog meer,
weest altijd zijn vreugde en zijn troost. Duurbare
Familieleden en kennissen vaartwel en bidt voor mij.

O. L. Vr. van den H. Rozenkrans, bid voor mij.

Drukk. J. Vermeire-Vincke Statiestr. 36, Sottegem