

Heer, doe met mij naar uwen wil, en gebied dat mijne  
ziel in vrede ontvangen worde. Tob. 3-6.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# ALBERTINA VAN CAUWENBERGE

weduwe van den heer

**François Van den Noortgaete**

geboren te Michelbeke,

en overleden te Ixelles, den 4 April 1914,

in den ouderdom van 70 jaren,

na de heilige Sakramenten ontvangen te hebben.

Zij was eene moeder die verdiend heeft voor altijd  
te leven in het geheugen der goeden.

II Machab. VII.

Daar zij sedert hare kinderjaren God altijd gevreesd  
en bemind had, bedroefde zij zich niet als de kwalen  
der ziekte haar overkwamen.

Job. II. 13.

Wat zoete vertroosting voor eene moeder, in het uur  
der dood te mogen denken dat zij behoorlijk al hare  
plichten heeft volbracht, en dus sterft, bijgestaan door  
den troost van cnzen H. Godsdienst, omringd van hare  
kinderen, die haar allen evenzeer beweenen.

Fénélon.

Duurbare kinderen, weest dan bedankt voor uwe  
standvastige verkleefdheid en voor de zorgen die ik  
bij u ontvangen heb... Wij zullen elkander in den  
Hemel wederzien.

H. Chryst.

Mijn Jezus, barmhertigheid!

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!

**R. 3. D.**

Sottegem, dr. Eylenbosch en Dupon.