

Een kind van Maria zal nooit vergaan.
(H. Bern.)



Godvruchtige Gedachtenis

VAN JUFVROUW

ALMA VAN CAUWENBERGE

dochter van

Remi en Leonie VOLKAERT

Medelid der Congregatie van O. L. V., der Derde Orde
en van den Wekelijkschen Kruisweg.

*geboren te Opbrakel den 29 November 1890,
godvruchtig overleden te Gentbrugge
den 2 November 1907.*

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN

Zij was eene lievelinge des Heeren; en zij werd weggenomen, opdat de boosheid haar verstand niet zou bederven of het bedrog hare ziel bevleken.
Wijsheid iv. 10-11.

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want zij zullen God zien.
(Matt. v, 8.)

Hoe mishágt mij de wereld als ik naar den hemel opzie.
(H. Ignatius)

Door hare deugdzaamheid en hare kinderlijke onderwerping was zij de troost harer ouders en oversten. Als een kind van Maria was zij door hare zedigheit en hare godsvrucht een stichtend voorbeeld voor zuster en broeders, en voor allen die ze kenden.

Bedroeft u niet, beste Vader, liefste Moeder, bedroeft u niet geliefde Zuster en Broeders; gij hebt in den hemel eenen Engel die op u zal waken en voor u bidden, totdat gij daar allen in de eeuwige Vrede vereenigd zijt.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 dagen afl.

Zoet Hert van Maria wees mijnen toevlucht.

300 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle, Markt.