

Voor deze, die in God sterft is er geene dood  
maar eenen slaap.

BID VOOR † DE ZIELERUST

VAN

**ALPHONSE VANCAUWENBERGE.**

weduwenaar van

**Emma VANDEVELDE,**

geboren te Everbeke, den 21 Mei 1865 en  
aldaar schielijk overleden den 5 Januari 1925.

Een levendig geloof, eene oprechte huisvader  
eene ware liefde voor den evenmensch waren de  
kenmerken van dezen braven man, en maakten  
hem aangenaam aan God en aan de menschen ook  
zal zijn aandenken in zegening blijven. Eccl XI

Ware vader des huisgezins, bewaakte hij zorg-  
vuldig al de wegen van zijn huis, zorgde voor zijne  
kinderen en at zijn brood in ledigheid niet.

Prov XXXI 27

Vaartwel teergeliefde kinderen en bloedverwan-  
ten, houdt op van weenen ; ik verlaat eene aarde  
van ellende voor het rijk van vrede, en kan ik u  
op aarde niet meer behulpzaam zijn, in den Hemel  
zal ik de milde gunsten des Heeren voor u afsme-  
ken. Hebt dank voor de verkleidheid en gene-  
genheid die gij mij bewezen hebt. Vergeet  
mijze raadgevingen niet, vaartwel, onze scheiding  
zal slechts korten tijd duren.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jesus Maria Joseph, ik geef u mijn hart, mijne  
ziel en mijn leven

300 d. afl.

Mijn Jesus barmhartigheid

100 d. afl

R.

I.

P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vaundersdonck