

Laat de kleine Kinderen tot mij komen want voor
hen is het rijk der Hemelen. Marc. X. 14.



Engelachtige Gedachtenis

VAN

Armand-Libert Van Cauwenberghe

het teergeliefd zoontje van

Mijnheer Polydoor en Mevrouw Anna VAN ELSUWÉ

geboren te Nederbrakel,
den 8 April 1914 en aldaar aan de liefde zijner ouders
ontrukt
den 27 October 1920.



Een Engel uit den Hemel
Nam zachtjes mij bij d' hand
« Kom » sprak hij, lief Armandje
Ginds is een beter land.

En weer op lichte veder
Vloog Hij ter Englenrij
En ik, ik vaarde mede
Aan 's Engels blanke zij.

Vertroost U dan, o Vader
Neen, Moeder, ween niet meer:
'k Geniet nu d'eeuwige vreugde,
En zie U hier eens wêer.

Een kind in den Hemel is een bron van zegeningen
voor de Ouders. H. Hieron.

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE.