

De Heer heeft hem ons gegeven.. Hij heeft hem ons  
ontnomen.. Dat zijn heilige Naam gezegend zij.

H. Man Job.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

# ARTHUR VAN CAUWENBERGHE

Zoon van

## EMIEL en DOROTHEA DE CUBBER

geboren te Elst den 4 October 1920 en jammerlijk  
verongelukt te Harchies den 14 September 1943.

Versterkt door de troostmiddelen der H. Kerk.

© God, wie had er aan gedacht dat zijn afscheidsgroet des morgens betekende een laatste afscheid voor het hiernamaals.

Zwaar is de beproeving o God, die Gij over ons laat nederkomen. Doch Uwen aanbiddelijke wil geschiede.

Niets waarborgt het leven op aarde, de dood maait elken ouderdom, alle kracht, alle frischheid van de jeugd. Wees dus niet bezorgd met het aardsche, vergader u schatten voor den hemel, dat is de eeuwige wijsheid.

Hij heeft de wegen der deugdzzaamheid bewandeld, onderworpen aan ouders, broederlijk met zijne omgeving, werkzaam, godsdienstig verdiende hij de achting van allen.

Vader en Moeder, broeder en zuster, treurt niet om mijn ongelukkigen dood. De Heer heeft zijn inzichten in dit gebeuren. In den bloei mijner jaren heeft Hij mij tot Zich geroepen. Blijft mij indachtig, beminde bloedverwanten, bidt ook voor mij, Ik zal uw voorspreker zijn bij God.

H. Hart van Jezus, ik geloof in uwe liefde voor mij  
300 dag. afl.

---

Uitg. L Van Hoever, Koster, Oprakel