

Jezus zag hem aan, en had hem lief. (Marc. X, 21.)

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van

**Georges Frans Van Cauwenberghe**

zoon van

OSCAR en van ELVIRE VERBURGH

die te Michelbeke geboren werd, den 19 Mei 1925, en te Aalst overleden is den 28 Juni 1941, versterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van den bond van het H. Hart.

Mijn leven is afgesneden als een weversdraad die pas begonnen is. Gij, o Heer, hebt mijn ziel uit de wereld weggenomen, opdat zij niet ten verderve zou gaan. Profheet Isaias.

O Heer, wat zware slag heeft ons getroffen ! Waarom ontrukkt Gij dien geliefden zoon aan de hoop van zijn vader, aan de liefderijke zorgen van zijn moeder ? Waarom hem zoo vroeg ontnemen aan de liefde van zijn beide zusters en van zijn broerke ? — Mysterie, diep mysterie ! Uw raadsbesluiten zijn ondoordringbaar, o Heer ! De aarde is een plaats van verdiensten, en daarom is zij ook een plaats van lijden. Gij weet, o Heer, hoe redelijk onze droefheid is, hoe beweenbaar en onherstelbaar de slag die ons getroffen heeft. Als christen-geloovige menschen buigen wij toch het hoofd in gelaten onderwerping, en dóór onze tranen bidden wij : Dat Uw Heilige Wil geschiede, en niet de onze !

Vaartwel, dierbare Vader, geliefde Moeder, Zusters en Broeder. Vaartwel, dierbare Bloedverwanten, en gij allen die mij zoo genegen waart. Het is hard voor U allen, mij te zien heengaan, in den bloei van het leven. Jezus is mij komen roepen. God heeft gesproken : wij moeten ons onderwerpen. Ik blijf U allen beminnen van uit den Hemel. Weest allen mijn ziel indachtig.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Bid de Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

dr. Colpaert Zomergem.