

De Heer heeft het ons gegeven,  
De Heer heeft het ons ontnomen,  
Dat zijn Naam gebenedijd zij.



TOT ZOETE NAGEDACHTENIS

van ons teeder dochtertje

**GODELIEVE - MARIA  
VAN CAUWENBERGE**

dochterken van

**Gustaaf en Louise VANDEN BOSSCHE,**

geboren te Sint Martens-Lierde, den 10 Oogst 1934 en  
aan onze liefde ontruikt te Brugge, den 6 October 1935

---

Waarom, als het zoo lieflijk mocht,  
zoo zacht en zoete zijn ;  
ons leven vaster samenvlocht  
in eeuw'gen zonneshijn ;  
Waarom als 't ons uw Goedheid zond,  
en 't zooveel vreugde bracht,  
't ontnemen God, in eenen stond,  
in eenen enklen nacht ?

'k En morre noch 'k en jammer en,  
al schreeuwt ons leed zoo luid,  
ik buige daar ik kristen ben  
het hoofd voor Gods besluit.  
Zoo worde 't, daar 't onze engel werd  
Gods lachende engel weêr  
en smeekte 't voor ons diepe smert  
Gods zegen op ons neêr.

---

*Druk. E. Cosyns-Lievens, Geeraardsbergen.*