

De Heer had hem ons gegeven, de Heer heeft hem ons ontnomen; gelijk het den Heer belieft heeft, zoo is het geschied. *Job. I, 21.*



**TER BEMINDE GEDACHTENIS VAN
Gulielmus VAN CAUWENBERGH**

zoon van

Jozef, en van Maria Theresia VAN DAM

Geboren te Dilbeek den 29 Meert 1905, en aan de zorgen en liefde zijns ouders aldaar ontruikt 29 September 1916, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Onze levensdagen op de aarde zijn als eene schaduwe, en wij verblijven er maar een oogenblik. *I. Parab. XIX, 15.*

Hij is jong gestorven opdat de boosheid zijnen geest niet zoo bederven, en opdat de bedriegelijke schijn der valsche goederen dezer wereld zijne ziel niet zouden verleiden; zijne ziel was was aangenaam aan God; daarom heeft Hij zich gehaast hem uit het midden der menschen te trekken. *Weisheidsboek. IV, 13 14.*

Teergeliefde Ouders, broeders en zusters, nu zijt gij in droefheid, maar wij zullen malkander in den Hemel wederzien; dan zal uw hert verblijd zijn, en niemant zal uwe vreugde ontnemen. *H. Joan. XVI, 22.*

Bidt voor mij. *I. Thess. V, 21.*

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminnen. (300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 dag. afl.)

R. I. P.

.....
Drukk. J. Ceuppens Dilbeek.