

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Henriette Van Cauwenberge**

echtgenoot van

**PETRUS DE VOS**

geboren te Ste Maria-Audenhovè en overleden te Geeraardsbergen den 28 Maart 1913 in den ouderdom van omtrent 72 jaar. Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van 't Genootschap van de H. Barbara en van 't Gilde van het H. Sacrament.

De kloekmoedige vrouw is de vreugd van haren man ; zij zal hem de dagen van zijn bestaan in vrede helpen overbrengen.... Zij bewijst hem alle dagen goed en daarom zijn hart vertrouwt in haar... Zij bestuurt zorgvuldig haar huisgezin en eet haar brood in ledigheid niet. Ecl. et Prov.

Kwellingen en smarten overvielen mij, maar ik heb met betrouwen de Naam des Heeren aanroepen ..Ik heb 's Heeren Heilige wet altijd voor oogen gehad en mij op zijne barmhertigheid betrouwd en van daar is mij allen troost geworden. Spalm.

Duurbare echtgenoot en gij allen die ik bemind heb, ik smEEK u door de liefde van Jezus-Christus, blijft mij indachtig in uwe gebeden tot dat hetzelfde geluk ons eens vereenige in 't hemelsch vaderland.

Mijn Jezus, barmhertigheid 300 dag. afl.

R. I. P.

---

*Sottegent, drukk. Haegeman-Cousy, Hoogstraat*