

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust beter dan eene voortdurende ziekelijkheid.

Eccl. XXX.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER
LEON VAN CAUWENBERGHE
ECHTGENOOT VAN
Mevrouw Eveline DE RIDDER

geboren te Bevere, 15 Oogst 1871 en er zachtjes in den Heer ontslapen, 17 October 1941, gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H.Kerk.

Jubilaris der Xaverianengenootschap.

Heden is de mensch en morgen komt hij niet meer te voorschijn... hij weet niet wat het morgen zal wezen... wat is toch het leven?... Een rook die voorbijvliegt, dagen van ziekelikheden en ellenden. Gelukkig en voorzichtig was dan deze brave man, die zoo trachtte te leven gelijk hij wenschte gevonden te worden voor Gods oordeel..

Verduldig heeft hij als een zwaar kruis, den last gekend van bange dagen, droeve nachten en vele pijnen... dat alles als zieleloutering... maar na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen.

In volle onderwerping aan Gods wil sleet hij zijn ouden dag, omringd van zorgen en genegenheid.

DUURBARE ECHTGENOOTE EN KINDEREN, die me met zooveel geduld hebt onderhouden, hebt dank voor Uw lasten en werk, en vergeet mij niet in Uwe gebeden.

Tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

(100 dag. Afl.)