

Uw wil, o Heer geschiede op de aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Van Cauwenbergha

echtgenoot van Mijnheer

René MELCKEBEKE

geboren te Ste. Maria Audenhove den 3 April 1908
en er godvruchtig overleden den 15 December 1934
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

O God! hard is de slag die ons treft, doch wij weten dat het Gods Heiligen wil is.

Uw raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk. In de heft mijner dagen daal ik ten grave en verlangde te vergeefs het overige mijner jaren.

Wanneer ik nog jong was, voordat ik zou verdwalen, heb ik openlijk de wijsheid verzocht in het gebed.

Het hart haars mans steunde op haar. Spreuk.

Wat ons het meeste gerust stelt is haar voorbeeldig leven met eenieder, haar godvruchtig gedrag, haar zoete levensbaan en hare teedere overeenkomst jegens haren echtgenoot.

Bid veel voor mij beste echtgenoot, lieve ouders, broers, zuster, familieleden, ik zal voor u bidden met den goeden God voor de onophoudelijke zorgen welke gij mij hebt toegediend, gedurende mijne laatste levensuren.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Camiel Melchebeke-D'Hollander, Sottegem