

De dood en het leven, de ziekte en de gezondheid
alles komt ons over door de schikking der voor-
zienigheid.

H. VINC. A PAULO.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria Van Cauwenberghe

echtgenote van Mijnheer

KAREL DE TEMMERMAN

geboren te Michelbeke, den 14 Februari 1880 en
aldaar godvruchtig overleden den 22 November 1913.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

's Menschen leven is als het gras der aarde, dat
heden is en morgen in den oven wordt geworpen.
Zoo zult gij den mensch 's anderendags zoeken en
hij zal verdwenen zijn. Daarom roem niet op den
dag van morgen, want gij weet niet wat de toekomst
meebrengt. Maar wees steeds bereid, want de zoon
des menschen zal komen op een uur dat gij niet
kent.

(JOB. SPREUK. MACH.)

Zij was eene teedere moeder, een wijze en god-
vreezende vrouw, die haren man eerde, haar huis
met zorg bestuurde en zich in alles onberispelijk
toorde.

(H. GREG. TOB.)

Om hare kroon te voltrekken, zond de Heer haar
de smarten eener langdurige ziekte over, welke zij
met eene voorbeeldige onderwerping heeft verdra-
gen. Hare dood was de trouwe weerklink van haar
leven.

Vaartwel, duurzame Echtgenoot en Kind, wij
hebben elkaar bemind, samen God gediend, op
Hem gehoopt, voor Hem geleden: samen zal Hij
ons eens vereenigen. Intusschen bidt veel, voor deze
die U zoo vroeg moest verlaten.

Heilig Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U.

(300 dag. afl.).

R. I. P.

Nederbrakel, Drukt. Oscar Surdiacourt.