

De ellenden en ziekten, verduelig verdragen, vol-
maken de kroon, welke God ons in den hemel be-
reidt. † H. Lig.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Emilie VAN CAUWENBERGE

Weduwe van

Mijnheer Theofiel Glorieux

geboren te S. Maria-Audenhove, den 14 Juni 1874,
en er godvruchtig overleden den 28 Mei 1932, voor-
zien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Congregatie der Christene Huis-
moeders, van de Confrerie van den H. Antonius,
van den Wekelijkschen Kruisweg en andere god-
vruchtige genootschappen.

Goedheid en naastenliefde versierden de ziel van
de duurzame overledene; zij diende tot voorbeeld
van eenieder in haar liefde voor God en de men-
schen. Daarom zal haar gedachtenis in zegening
blijven.

Omdat zij aangenaam was aan God, was het nood-
dig dat zij beproefd werd. Haar kinderen en echt-
genoot heeft ze zien heêngaen, en haar zelf kwam
een langdurige zlekke over, welke zij met een voor-
beeldige onderwerping aanvaarde, als een zalige
voorbereiding tot den dood.

Met een gerust gemoed en in de diepste gevoe-
lens van betrouwen en godvruchtigheid gaf zij haar
ziel in de handen van den Heer.

Beminde broeder en zuster, bloedverwanten en
kennissen, weest mij indachtig in uw gebeden; ik
verlaat een droevig tranendal voor het rijk van den
eeuwigen vrede, waar wij elkander eens zullen we-
derzien. Gij vooral, beminde zuster, heb dank voor
uw liefderijké zorgen, gedurende mijne lange ziekte
bewezen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

300 dag. afl.

Sotterem, drukkerij Haegeman-Cousy