



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

van

**Paul-René-Odo Van Cauwenberge**

Teergeliefd Zoontje van

**Richard en Marie Coppens**

geboren te Ste Maria-Audenhove  
den 24 Mei 1926 en er aan de liefde zijner ouders  
ontrukt den 22 December 1927



Treurt niet, Ouders, bij het lijkje  
Van uw teerbeminde kind,  
'T was u dierbaar, ja voorzeker  
Maar 't werd meer door God bemind.

'T was te rein voor deze wereld,  
Waar vaak 't goed en 't kwaad verkeert  
'T was geboren voor den Hemel  
'T heeft daar al wat het begeert.

Juicht dus liever met uw kind  
« Ouders, roept het, volgt mijn schreden  
« 'K ga u slechts een weinig voor  
'K wil u hier een plaats bereiden.

O 't is hier zoo wonder schoon  
Ouders, ik zal blijven bidden,  
Tot ge zijt in d'Englenkoor  
Eeuwig, eeuwig voor Gods troon.

---

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel