

De ouderdom is eene Eerekroon.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †  
**Petrus Van Cauwenberghe**

echtgenoot van

**Sophie VAN WAMBEKE**

Geboren te Michelbeke. den 24 Maart 1846 en godvruchtig overleden te ELST, den 23 November 1934,  
*Gesterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.*

Lid van het Genootschap van het H. Hert en van den Heiligen Franciscus-Xaverius

\*\*\*\*\*

De ouderdom is eerbiedwaardig niet om de hooge jaren, maar om zijne deugden en zijne verdiensten.

De mensch weet niets van zijn einde. Ondanks de gunst van een schoonen ouderdom wordt de mensch aangegrepen door een dag van ramp die hem plotselings ontrukkt aan de liefde zijner huisgenooten.

De betreurde overledene was een goede huisvader en echtgenoot, die zijne kinderen in de vrees des Heeren heeft opgevoed en door wier liefde hij omringd was op het einde zijner dagen. Hij was een braaf man, rechtgeaard, die in allen eenvoud zijn plichten volbracht voor God en de menschen

Beminde *Echtgenoot*, duurzame *Kinderen*. *Kleinkinderen en Familieleden*, troost u, ik sterf gerust, bidt God dat Hij mij in genade ontvangt. Hebt dank voor al uwe zorgen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof Hoop en Liefde 7 j. en 7 m. 40 d.n

-----

Uitg. Marcel Van Nedervele — Elst.