

Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel



BID VOOR DE ZIEL

van

Petrus V. Cauwenberghe

Weduwnaar van

**Sidonie De Cubber**

geboren te Opbrakel, den 4 Juni 1861  
en aldaar zeer godvruchtig overleden den 14  
Januari 1927.

Versterkt door de HH. sakramenten der stervenden  
Lid van de Confrerie van het H Hert van het  
genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en  
van de voortplanting des geloofs,

De vriend wiens afsterven wij betreuren was een  
rechtschapen man, minzaam teerhartig. Man van  
geloof, godvruchtig, voorbeeldig en onberispelijk  
in zijn gedrag

Hij is in den Heer ontslapen met eene stichtende  
onderwerping aan Gods wil, met een kinderlijk  
betrouwen op Maria zijne goede Moeder, ter wier  
eer hij 's morgens en 's avonds drie weesgeloeten  
bad.

Hij verwachtte den dood met een gerust geweten  
en vol van betrouwen op de barmhertigheid des  
Heeren.

Nooit was Petrus afwezig van de vergadering  
der Xaverianen door zijne schuld. Moge zijn  
voorbeeld door allen nagevolgd worden

Bemide kinderen, troost u met mij, God is de  
vader der weezen. Ik dank u voor uwe goede zorgen  
stelt uw betrouwen op God bidt voor mij, leeft in  
vrede, dient den Heer getrouwelijk en Gods zegen  
zal over u zijn.

Xaverianen, bidt voor uwen overleden mede-  
broeder de 4 akten

Zoet herte van Jezus, maakt dat ik u altijd meer  
en meer beminne.

300 d. afl