

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Pieter-Francies Van Cauwenberge**

Echtgenoot van Mevrouw

**SOPHIE DE RIDDER**

geboren te Michelbeke, den 20 Augusti 1841 en  
overleden te Nederbrakel, den 22 December 1918.

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Groote ervarenheid is de kroon der ouderlingen  
en de vrees des Heeren is hun roem. Eccl. 25.

Hij heeft een verdienstvol leven geleid. Hij was  
een voorbeeldige echtgenoot en vader; een man  
zonder geveinsdheid minzaam, gediensdig en recht  
in zijnen handel; een getrouwe vriend, een ware  
dienaar des Heeren. Niemand sprak een kwaad  
woord van hem. Zijne gedachtenis zal in zegen  
blijven.

Beminde Echtgenoot, de dood scheidt ons maar  
breekt onze liefde niet, tot wederziens in den hemel.  
Teergeliefde Kinderen, gij hebt mij altijd zoo zeer  
bemind; God beloone die kinderlijke liefde. Vergeet  
mijne lessen niet; eert uwe moeder al de dagen van  
uw leven; blijft naar mijn voorbeeld, verkleefde  
kinderen van de H. Kerk en de God van vrede zal  
met u zijn.

Mijn Jezus barmhertigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.