



AAN ONZEN KLEINEN ENGEL  
**RAPHAËL VAN CAUWENBERGE,**

zoontje van

**Mijnheer en Mevrouw Gustaaf  
Van Cauwenberge - Vandenbossche,**  
geboren te St Martens-Lierde, den 15 April 1937,  
en er aan hunne genegenheid ontrukkt,  
den 17 Maart 1938.

---

Zwaar treft ook het christen herte  
't Sterven van het lieve kind ;  
Grievender zelfs is zijn smerte  
wjl het vuriger bemint.

Van uw Goedheid was 't gekomen  
Heer! ach, na zoo'n korten tijd  
is het aan onz' liefde ontnomen :  
Weze uw naam gebenedijd.

Vader! Moeder! droogt uw tranen  
Ziet! RAPHAËL gaat bij den Heer  
langs een weg dien de englen banen  
En hij knielt voor de Almacht neer.

Kon hij hier geen liefd' betogen,  
Vóór den Heer doet hij het nu ;  
En hij roept u uit den hoogen :  
Ouders lief! God zegene u.

---

Dr. Van de Maele, Karmelietenstr. 40