

geboren te Nederbrakel 25 Maart 1892, en ten gevolge van een smartelijk ongeval, overleden te Kortrijk op 't H. Hartfeest den 2 Juli 1943.

«De rechtvaardige, alhoewel door den dood verrast, zal in vrede rusten.» *I Sap. V, 7.*

Hoe troostend klint thans dit gewijde woord, wij beweend door het volk, deze vrome & goedhartige man uit ons midden wordt weggerukt! Als voorbeeldige huisvader leefde hij gansch voor zijn gezin: geen last viel hem ooit te zwaar om, naast zijn trouwe echtgenote, aan zijn geliefde kinderen een schoone toekomst te verzekeren. - Zijn geest zon op wijsheid en zijn tong sprak wat recht is. (*Ps. 36*). - En onder 'n vroom uiterlijke verborg hij vooral een gulden hart. Hoe graag was hij immers voor zijn medemenschen ten allen tijde een wijze raadsman en hoe dankbaar zullen immer de oud-strijders zijn beste vrienden, blijven gedenken hoe onbaatzuchtig en met hoeveel hartelijkheid en offervaardigheid hij dag in dag uit al hun belangen heeft verdedigd, spijs zijn zwakke gezondheid, door een zware verwonding in den wereldoorlog 14-18 geknakt. - Zoo was zijn leven schoon, en is zijn vrome ziel op 't troostrijk H. Hartfeest tot den Heer heengegaan, wij zijn naam en beeltenis levendig voortleven zullen in den geest en 't hart zijner geliefden, zijner trouwe vrienden & van gansch het volk.

O groot geheim van den dood, hoe wel leert gij ons wat we zijn! *H. Alphonsius.*

*Teerbemide echtgenote*, hoe smartvol valt u dit onverwacht scheiden! Wij waren samen zoo gelukkig & onze levensdroom was de welvaart & 't geluk onzer kinderen; richt toch betrouwvol uw blikken naar den goeden God, Die is en blijft de Beschermers van weduwen en weezen; ik ook blijf trouw aan uw zijde voor de zware taak die u wacht - *Mijn geliefde kinderen*, vader geeft u zijn laatste zegen: moge hij u vergezellen op uw verderen levensweg en u altijd houden op 't pad van eer & deugd; hebt voortaan uw goede moeder dubbel lief, weest steeds haar steun en troost, en gedenkt mij samen in uw gebeden. - En gij, *dierbare moeder*, die treurt om mijn schielijk heengaan, blik op naar de Moeder van Smarten, die ook weleer op Calvarie haar geliefden Zoon heeft geofferd. - *Bemide broeders, zusters, bloedverwanten en mijn vrienden al*, weest gedankt om uw genegenheid, en tot wederziens bij den Heer.

*H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d. afl.)*