

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

RICHARD VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw

Elodie Vanderpoorten

geboren te Nederbrakel den 9 October 1872
en aldaar godvruchtig overleden den 6 April 1934.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Gelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddeloozen, noch staat op den weg der zondaren, maar zijn lust vindt in 't onderhouden van des Heeren Wet.

De duurzame afgestorvene was een man van geloof. Ik ben ziek geworden en er was niemand, die mij helpen kon. . mijne kwaal was onherstelbaar, doch o Heer, hetgeen ik lijd gaat voorbij.., wat ik van U ontvangen zal, is zonder einde, want de kwellingen die de Heer verzendt in dit leven, zijn middels tot ons geluk, om ons hiernamaals te sparen. Daarom zal ik u loven, o Heer, in het gezelschap der Heiligen.

Mijne duurzame Echtgenootte, wij hebben lief en leed te zamen gedeeld en mijne laatste dagen hebt gij lichter gemaakt; mijn hart klopte van dank voor U tot dat het stil viel. Gods Wil geschiede! Tot wederziens in den Hemel.

Bemide Broeder, Zusters en Bloedverwanten vaartwel, en ik smeed u, dat gij mij zoudt indachtig blijven in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

300 d. afl.

Drukkerij Jozef De Ruyver, Nederbrakel