

Heer Uw wil geschiede.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Virginie VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mijnheer

CAMIEL DE CAMPENAERE

*geboren te Ste Maria-Oudenhove den 22 Decem-
ber 1864 en er godvruchtig overleden den 24 Mei
1938, versterkt door de H. H. Sakramenten der
stervenden.*

Sterk en onwankelbaar in haar geloof ken-
de zij God, beminde en eerde Hem ter bekwa-
men tijd, altijd volgens de geest en de leering
der H. Kerk waarvan zij kinderlijk verkleefd
was. - Hoe stichtend was hare godsvrucht tot
het H. Hart van Jezus, haren Zaligmaker wel-
ke zij zoo dikwijls ontving in de H. Communie.

In haar diep christelijk leven lag de reden
van dien vrede en dat zielsgeluk welke zij
bezat en mededeelde in haren minzamen
omgang met hare familieleden en hare trouwe
dienstvaardigheid jegens haren evenmensch.

Hare gedachtenis zal in zegening blijven
en tot voorbeeld strekken aan het jonge ge-
slacht.

Hare toewijding voor iedere goede zaak
was edelmoedig en God die in 't verborgen
oiet, zal haar honderdmaal vergelden.

Duurbare Echtgenoot, na een korte ziekte
word ik U ontruikt. Doch troost U, onze
scheffing is niet eeuwig. We zullen elkaar
terug vinden in den Hemel. Teergeliefde Kin-
deren en kleinkinderen, vergeet de wijze les-
sen en goede voorbeelden Uwer moeder niet.
Leeft zooals ik U steeds heb voorgehouden
de God van vrede zal met u zijn. Hebt dank
voor Uwe goede zorgen en genegenheid. Bid
voor mij.

Gij allen mijne bloedverwanten en vrienden
tot weerzien in den Hemel en toont mij Uw
genegenheid door veel voor mij te bidden

H. Hart van Jezus wees mijn toevlucht. 300d. afl

Druk. Uitg. Leo Jooris Ste. Maria-Oudenhove