

O Heer, Gij hebt ze ons gegeven ; heden vraagt Gij
ze ons weder. Wij geven U onze teergeliefde dochter,
met onderwerping aan uwen H. Wil, doch het hert
verbrijzeld van droefheid H. EPHREM.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

ZULMA VAN CAUWENBERGHE

geboren te Eyne, den 6 Mei 1890,
godvruchtig overleden te Oycke, den 5 December 1917,
versterkt door de HH. Sakramenten.

De mensch is als eene bloem die, pas ontloken, reeds
van den steel wordt afgerukt en met de voeten ver-
treden.

JOB. XIV. 2

Zij heeft veel en wel geleden : ellendige maanden
heeft ze gehad en droeve nachten geteld.

JEREM. XII. JOB. VII.

Te midden harer pijnen bleef zij steeds welgemoed,
zijnde voor allen een voorbeeld van verdueligheid en
onderwerping. Dikwijls herhaalde zij : goede God, al
wat Gij wilt, gelijk Gij wilt, zoolang Gij wilt ; Uw wil
geschiede en niet de mijne.

LUC. XXII

Vaartwel, teergeliefde Ouders, die ik zoo vurig
beminde en zoo vroegtijdig verlaten moet, vaartwel,
beminde Broeders, Zusters en bloedverwanten .. Hebt
dank voor al uwe liefde en onvermoeibare zorgen ..
Troost u, hebt moed. Welhaast zien wij elkander weer,
om nooit meer te scheiden.

H. AUGUST.

Tot het zoete wederzien in den hemel, vaartwel en
vergeet nooit die u toch zoo lief had !

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

O Maagd Maria, Moeder Gods, bid Jesus voor mij.
(50 d. afl.)

R. I. P.