

Heer, ik heb groote piinen geleden in mijn
lichaam; maar ik heb ze met vreugde verdragen om
uwentwille. (Mach. VI. 30.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Leonie Van Ceunebroeck

Echtgenoot van Mijnheer

CYRILLE HEYSE

geboren te Nederbrakel, den 8 Juli 1897 en aldaar
overleden den 3 Oktober 1922

Versterkt door de laatste Heilige Sakramenten.

Gedurende hare pijnlijke en langdurige ziekte
stichtte zij al die haar naderden door hare groote
verdueligheid en volkomene onderwerping aan den
goddelijken Wil. (H. Hier.)

Met groot verlangen heb ik den Heer afgewacht;
nu heeft Hij mijne gebeden verhoord en mij uit de
diepe ellende verlost.

Uw leven, Jezus, is onze weg, en door de heilige
verdueligheid gaan wij tot U die onze kroon zijt.

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die uwen
Naam beminnen; zij vreezen niet in het uur der
dood.

Dierbare Echtgenoot, Ouders en Bloedverwanten
hebt dank voor uwe zorgen en vaart allen wel.
Indien gij mij bemint, bewijst het met voor mij te
bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afl.)

R. l. P.

Druck. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel