

Hoe gelukkig en wijs is hij, die in zijn leven zoo tracht te zijn, gelijk hij wenschte bij zijn dood bevonden te worden.

Nav. Chr.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

THERESIA VAN CEUNEBROECK

echtgenoot van Mijnheer

HENRI DE SMET

geboren te Nederbrakel den 26 Januari 1867
en er godvruchtig overleden den 28 October 1939.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië en van de confrerie van de H. Barbara.

De zoetste troost die men in het graf mededraagt is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des herten en in de beoefening der christelijke deugden. H. Aug.

Zij heeft op aarde geleefd in eenvoudigheid des herten en in rechtvaardigheid voor God. Nooit heeft zij iets gemeens gehad met dezen die de wereldsche vermaken zoeken, en met dezen die de wegen der ijdelheid volgen heeft zij niet gewandeld.

II Cor. - Tob. II

Niet een schielijke dood moet men vreezen, maar den dood die én schielijk én zonder voorbereiding is.

H. Greg.

Maria, toon ons na dit ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht uws lichaams. Salve-Reg.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Familieleden, ik verlaat dit tranendal om te komen waar wij allen eens moeten aanlanden; dat onze liefde door dit scheiden niet verzwakke, gedenkt U mijner in het H. Misoffer en het gebed totdat wij allen eens verenigd zijn in den schoonen Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)