

O heilig kruis onder uwe schaduw rust ik.



BID VOOR DE ZIEL

van

Petrus Franciscus Van Ceunebroek

echtgenoot van

Virginie Flamand,

Lid van den wekelijksche kruisweg en van
de gilde van St Joseph.

geboren te Nederbrakel, den 15 Januari 1857
en overleden te Everbeke St Jozet, den
22 Januari 1921.

Bediend door de HH Gerechten.

Gelukkig die gedurig de dood voor oogen heelt
en die alle dagen bereid is om wel te sterven.

Imit. 6

Kostbaar is de dood der Heiligen; kostbaar als
het einde van den arbeid, als de deur des levens,
als het begin der volmaakte veiligheid. En hij
was een heilige man. Hij was eenvoudig en op-
recht, vreesde God, week af van het kwaad,
en ging gaarne naar den Tempel des Heeren om
aldaar zijnen God te aanbidden. Hij vermaande
zijne kinderen met kracht en wijsheid, ook groot
zullen bij den Heer zijne verdiensten zijn, omdat
hij zoo wel de opvoeding zijner kinderen verzorgd
heelt.

Mijne kinderen, dient den Heer, en zoekt te doen
wat Hem aangenaam is. Houdt uwe moeder in
eere al de dagen haars levens. Bemint elkander
met broederlijke liefde helpt mij door uwe gebeden
tot God.

Akten van Geloof Hoop en Liefde.

R. I. P.

Everbeke. druk. Depessemier-Vanderdonckt.