

Brutale macht en slavendwang,  
O, tergden ons vier jaren lang,  
Edoch de Belg heeft macht en moed:  
Hij won den zege met zijn bloed.



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN

van Mijnheer

**Victor VAN CEUNEBROECK**

Soldaat bij het 5<sup>e</sup> Jagers te voet, 2 Komp.

ZOON VAN

**PETRUS en SOPHIE GOSSEYE**

geboren te Nederbrakel, den 31 Augusti 1888,  
gesneuveld den 11 Mei 1918 in de loopgrachten aan  
den Yzer te Merckhem en begraven te West-Vleteren.

De dapperen verblijden hunne broeders en hun  
vaderland door hunnen heldenmoed en voor eeu-  
wig is hunne gedachtenis in zegening.

I Mach III. 7.

Zij gingen, leden en streden en vielen als helden  
maar bevrijdden ons duurbaar land van de duit-  
sche dwingelandij.

... God zal alle tranen van hunne oogen afwis-  
schen; en er zal geen dood meer zijn, noch rouw,  
noch geschrei, noch smart; want hetgeen vroeger  
was is voorbij gegaan. Openbaring XX I. 4.

Bemide Ouders, Broeder en Zusters ben ik ge-  
vallen, 't was op 't veld van eer, 't was voor mijnen  
hoogen heiligen plicht, voor God en Vaderland.  
Getroost u dan en denkt dat ik mijn bloed vergo-  
ten heb voor u allen. Ik sterf gerust en gelaten  
weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.