

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Victor VAN CLEEMPUTTE

echtgenoot van Mevrouw

CONSTANCE DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, den 9 Maart 1857, en
aldaar godvruchtig overleden den 27 Februari 1934.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Van krachten uitgeput is hij gestorven in eenen gezegenden ouderdom. — De hooge jaren zijn eene erekroon, wanneer zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden. Spr: XVI

Hij was een goede, zachtaardige en vreedzaam man, wederhouden in zijne woorden, recht in zijnen handel. Ook werd hij van iedereen geacht en zijne gedachtenis zal in zegen blijven.

Met verduldigheid heeft hij de krankheden van den ouden dag onderstaan, tot dat het den Heer behaagde hem uit dit tranendal tot de hemelsche woon te leiden. Hij paste op zich zelve de woorden toe van den Apostel: "Die met Jezus op aarde lijden zullen met Hem in den Hemel verheerlijkt worden. Rom: V

Bemide Echtgenoot, duurzame kinderen bedroeft u niet, ik verlaat een tranendal voor het rijk van den eeuwigen vrede. Gedenkt u mijner die voor u gewerkt heeft en bidt vurig voor de rust mijner ziel.

Hebt dank voor al uwe zorgen mij met zooveel toewijding geschonken. Gij allen mijne bloedverwanten weest mij indachtig in uwe gebeden. Tot wederzien in den Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacurt.