

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

† Bid voor de ziel †

van Mevrouw

## CLARA VAN COPPENOLLE

Echtgenoot van den Heer

## RAYMOND DE BREYNE

geboren te Nederbrakel den 8 Februari 1900,  
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Segel-  
sem, den 28 Juli 1929, voorzien van de  
HH. Sacramenten der stervenden.

De vreugde van ons hert is verdwenen, want  
de kroon is van ons hoofd gevallen.

Zij is heengegaan de dierbare Echtgenoot,  
die de vreugde en de steun was van haren man,  
die hem steeds ter zijde stond door hare stand-  
vastigheid, hare getrouwheid en goedheid zon-  
der weerga, gepaard met christelijke eenvoudig-  
heid en rechtschapenheid.

Zij is heengegaan, de goede moeder die maar  
leefde voor haar kind, meeloech bij zijn vreugde  
en meeweende bij zijn leed; die zichzelf vergat  
om haar grootmoedig moederhart aan haar lie-  
veling te kunnen schenken. Oh wreede dood!  
die zoo plotseling echtelijken steun komt bre-  
ken en moederliefde hebt uitgedoofd!

En toch blijft zij leven!... De zeis van de dood  
scheidt enkel ziel en lichaam; het lichaam  
keert tot de aarde, de ziel keert tot God, en door  
haar gebed bij God blijft zij de steun voor haar  
echtgenoot en de liefde voor haar kind.

Vaarwel, Beminde Echtgenoot, versterk U  
door uw Geloof en uw gebed. Mijn lief kindje,  
dat uw eerste wordeken "Jezus" zij tot lansenis  
van moeders ziel. Groeit op in deugd en wijs-  
heid voor God en voor de menschen.

En gij allen, mijne duurbaren die ik verlaten  
moet, Liefsten Vader, Broeders, Zusters, familie  
en vrienden, bidt voor mij. Eens zal uw aller  
droefheid in vreugde veranderen bij het eeuwig  
en zalig wederzien in Gods schoonen hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,

7 j. en 7 quadr. afl.

Druk, Vandendriessche-De Vleeschauwer