

Ik geloof de Verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven. Symbolum.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Emelie Juliette Van Coppenolle

echtgenoot van

Mijnheer Kamiel Vander Linden,

geboren te Ste Maria-Oudenhove den 23 Maart 1896
en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde
den 18 April 1940, versterkt door de H.H. Sacra-
menten der stervenden. — Lid van den Vrouwen-
bond van het H. Hart.

*De duurbare overledene was goedhartig en god-
vreezend, zij was bemind van God en van de men-
schen en hare gedachtenis blijft in zegen.*

*Zij is in den Heer ontslapen met een volkomene
onderwerping aan den goddelijken wil en met een
kinderlijk betrouwen op Maria, haar goede Moeder.
Zij aanschouwde de dood als de bevrijding van de
ellenden eens vergankelijken levens en van de sla-
vernij eens lichaams dat aan vele rampen onder-
hevig is.*

H. Ephrem.

*Het is een heilig en zalig gedacht voor de over-
ledenen te bidden opdat ze van hunne zonden ont-
onslagen worden.*

2 Mach. XII 16.

*Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, vaartwel!
Het is geschied zooals het den Heer behaagd heeft.
Beste man, pijnlijk is het zoo vroegtijdig te moeten
scheid, doch zoekt uwen troost bij God, door ge-
bet en waren christen levenswandel. Zorg voor
ons kinderkes en breng ze op in de vrees des
Heeren. Bloedverwanten en kennissen, vaartwel!
en weest mij indachtig in uwe gebeden.*

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen