

Kristus is van de dooden verreezen als Eersteling  
onder hen die ontslapen zijn. I. Cor. XV-20.



ZALIG AANDENKEN

van Heer

## Gérard Van Coppenolle

echtgenoot van Mevrouw

**Léa VAN WYMEERSCH**

geboren te Nederbrakel.

den 5 December 1903 en te Opbrakel aan de liefde  
van de zijnen ontrukt, den 22 Januari 1945,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wij moeten door veel verdrukkingen heen het  
Rijk Gods ingaan. Hand. der Apost. XIV 21.

Heer, Gij hebt ons ontnomen dengene die ons zoo  
duurbaar was ; doch, wat ons troost is, dat Gij onze  
Vader zijt. « Uw heilige Wil geschiede ».

De strijd tegen de wreedaardige ziekte duurde  
vele dagen en met volle overgave aan Gods aanbiddelijken  
Wil heeft hij manmoedig zijn kruis gedragen  
en als een offer van verzoening den Heer aangeboden.

Hij was een overtuigd katholiek met een recht-  
schapea gemoed, een dienstwillige en vreedzame  
inborst, die hem veel genegenheid heeft verworven  
en hem verdienstelijk heeft gemaakt bij den Heer.

Duurbare Echtgenoot, ik dank U om uw stand-  
vastige zorgen, bij dage en nachte toegediend. God  
loone er U voor ! Wees een sterke vrouw ; mijn  
afschieden is maar tijdelijk. Eens zullen wij wederom  
en voor eeuwig met onze kinderen, in den Hemel  
vereenigd zijn. Dit weze uw troost.

Lieve kinderen, blijft steeds braaf, deugdzaam en  
eerlijk. Eert en bemint uw moeder en volbrengt al  
haar bevelen. Vergeet Vader nimmer in uw gebeden!

Jezus, Maria en Jozef !

7 jaar aflaat.

R. I. P.,

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel