

In het Kruis is onze zaligheid.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

## Zuster MARIE-CECILE

(Juffrouw Jeanne VAN COPPENOLLE)

Jubilaresse

Geboren te Ronse op 20 september 1882

Getreden in het klooster der Zusters van de Onbevleete Ontvangenis (Apostolinnen) te Gent op 14 september 1903

Ingekleed op 5 januari 1904

Geprofest op 5 januari 1905

Zachtjes in de Heer ontslapen te Berchem (Oudenaarde) op 8 juli 1957, voorzien van de H. H. Sakramenten der Stervenden.

Nederigheid bleef het kenmerk van deze kloosterzuster evenals de eerbiedigste onderdanigheid aan haar Oversten.

Pijnlijk waren de laatste maanden van haar leven. Hoe gelukkig was ze te beantwoorden aan de stem van de Goddelijke Bruidegom die haar riep tot de zalige eeuwigheid.

Evenals haar Patrones, was Zuster Cécile begaafd met kunstgevoel dat zich lucht gaf op snaren- en orgelspel. Hoe wonder en prachtig was haar begeleiding van de liturgische zang, waarbij haar ziel opging tot de Heer en zo gevoelig vertolkte wat in haar diepste omging.

Bijna vijftig jaar lang leidde Zuster Cécile de leerlingen van het Instituut op in de edele muziekkunst; haar "talent" wist ze niet onbenut te laten. Waardering en oprechte genegenheid vanwege haar leerlingen waren haar rechtmatige beloning.

Vaarwel, beminde zuster Irma, tot wederziens in de hemel, en gij, mijn lieve medezusters, gedenkt me in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 dagen afl.)

Michel Lippens-De Wilde - Berchem.