

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

† ZALIG AANDENKEN †

van Heer

Louis-Napoleon Van Coppenolle

weduwenaar van Mevrouw

ODILE-CELINE JANSSENS

Oud-Burgemeester der Gemeente Nederbrakel

Lid van den Kerkraad en van alle godsdienstige
genootschappen.

geboren te Volkegem den 11 Januari 1861

en godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel
den 18 Maart 1936.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

O Heer, uw geloovigen wordt het leven niet ont-
nomen, maar slechts veranderd; en terwijl het huis de-
zer aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een
eeuwig woon in den Hemel bereid. Prefatie der Overl.

De duurbaar overledene was verrijkt met edele gaven
naar hart en geest: godvruchtig, edelmoedig van in-
borst, beziel met een scherp rechtvaardigheidszin,
voornaam in handelen en steeds voorkomend in zijn
omgaan. Daarbij voegde hij een wijze strengheid voor
zich zelve en een vriendelijke inschikkelijkheid voor
anderen.

Wij verliezen in hem een trouwen zoon der H. Kerk
en een oprechten vriend. Heeft hij het kruis gekend,
bij zal de heerlijkheid van Zijn Verlosser kennen,
stichtend was zijn leven, kristelijk schoon zijn heengaan.

Duurbare Kinderen en lieve Kleinkinderen, ik verlaat
deze wereld waar ik zooveel voor U heb gewerkt en U
zoo teeder heb bemind. Ik dank U voor uw goede zor-
gen en voor uw genegenheid. Gedenkt mij in uw gebe-
den en goede werken. Ik zeg U. Troost U, eens zijn
wij weder vereenigd bij God, den Heer.

Mijn Jezus Barmhartigheid!

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.