

Het leven dat ze gaf,  
Was oorzaak van haar sterven :  
Mocant zij daarom bij God  
Het eeuwig leven erven!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Marie-Clothilde Van Coppenolle**

Echtgenoot van Mijnheer

**JAN-BAPTIST ROMAN**

geboren te Eichenove, den 17 Januari 1895 en god-  
vruchtig overleden te Nederbrakel, den 7 April 1926.

*versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Even als in lentetijd één enkele koude nacht voldoende is om alle hoop op rijken oogst te vernietigen, evenzoo komt het onverwachtsch overlijden dezer jonge moeder al de hoop wegnemen op een gelukkig en voorspoedig huwelijksleven.

Dat Gods wil geschiede! Met een gebroken hart aanvaarden wij het offer dat Ge van ons vraagt, o Heer, en met betraande oogen vragen wij U, die de Vader zijt der weezen, dit moederloos gezin onder uwe bescherming te nemen.

Mijn dierbare Echtgenoot, mijne vroegtijdige dood doet u, als een gebroken mensch, alléén staan in 't leven; geen moed nochtans verloren, zooals dezen die geen geloof hebben op het zalig hierna; wil integendeel sterkte vinden in het gebed om de beproeving te boven te komen, en u edelmoedig toe te wijden aan het geluk onzer lieve kinderkens. Zorg er voor dat ze onze eerekroon uitmaken voor Gods troon, waar ik U allen eens hoop weer te zien.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Jezus, Maria en Jozef dat mijne ziel met U in vrede ruste. (300 d. afl.)

**Rust In Vrede.**

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert