

†  
Ter zaliger gedachtenis  
van Mevrouw

# Victorine Van Coppenolle,

echtgenoot van Mijnheer

**Jozef Vande Ponsele,**

geboren te Segelsem, den 5 April 1873,  
overleden te Geeraardsbergen, den 24 Februari 1916  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was eene eenvoudige, rechtschapene en godvreezende vrouw. — De goedheid harer inborst verwierf haar de achting en de genegenheid van al die haar kenden. Job. I. H. Bern.

In den helft mijner dagen daal ik ten grave... O God, wat is het leven van den mensch, tenzij een damp die een weinig tijds verschijnt en voorts verdwijnt. Wijsheid.

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam: het geluk dezer wereld verdwijnt op den oogenblik dat wij denken er van te genieten. H. Ambr.

Duurbare echtgenoot, dank voor uwe genegenheid en liefdevolle zorgen; bedroef u niet buiten mate over deze vroege en onverwachte scheiding die liefde welke gij mij toedroegt, schenk ze die ziertjes welke de Schepper ons toevertrouwde... breng ze op met Hem en voor Hem. — Kindertjes lief, ik zegen u en dat God u beware: ziet vader immer geerne en denk uw leven lang aan moeder die u zooveel beminde. Vaartwel althans gij allen die mij duurbaar waart! Tot weerziens in den Hemel!

Mijn Jezus, bermhertigheid. 300 d. afl.

Geeraardsbergen, Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40.