

Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, ten minste  
gij, mijne vrienden! Want de hand des Heeren heeft  
mij geraakt. Job. XIX, 21.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

**VITAL VAN COPPENOLLE**

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

**Marie-Emilie Janssens**

*Lid van 't broederschap der H. Barbara,  
Burgemeester der gemeente Volkegem sedert 24 jaren,  
Bijgevoegd provinciaal Raadslid,  
Ondervoorzitter van 't Landbouwcomice Audenaarde,  
vereerd met het Burgerlijk Kruis van 1<sup>e</sup> klas  
en de Herinneringsmedaille  
der regeering van Z. M. Leopold II,  
geboren te Volkegem den 15 Januari 1852.  
en er godvruchtig overleden den 5 Februari 1909,  
na al de HH. Rechten ortvangen te hebben.*

— — —

Eene stem is in de straten gehoord geweest: hoe is  
deze sterke man gevallen? en gansch het volk heeft  
hem in droefheid beweend. JER. MACH.

De vreugd onzer herten is uitgedoofd; deze die het  
geluk was van ons leven is verdwenen. JER.

Vaartwel, lieve Kinderen, ik zou gaarne met u nog  
eenige jaren doorgebracht hebben, doch de Goddelijke  
Voorzienigheid heeft er anders over beschikt. Ik sterf,  
maar van uit den Hemel, waar ik uwe Moeder ga ver-  
voegen, zal ik aan U denken. Bemint elkander, dat mijn  
zegen over U blijve ten einde toe. De zegen des vaders  
bevestigt het huis der kinderen. H. AUG. ECCL.

O God, geef aan mijne Kinderen een volmaakt hert,  
opdat zij uwe woorden en geboden onderhouden. PAR.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afaat).

**R. I. P.**