

De dood die ons treft, wanneer wij voor den dienst van ons vaderland met wapens in de hand staan, is roemrijk.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

JOSEPH-BENOIT

VAN COTTHEM,

zoon van

Petrus-Joseph en Maria Vanden Houte,

Soldaat bij het 2^{de} jagers te voet,

geboren te Meerbeke den 2 Mei 1893, en op het veld van eer gevallen te Eppesghem, bij Vilvoorde, den 12 September 1914.

Eene droeve uur was het uur van scheiding; maar aan 't vervullen van eene heilige plicht zó i hij niet te kort blijven: met heldenmoed bezield zou hij strijden voor God en Vaderland.

Vaartwel Vader, Moeder, Zusters en Broeders, tot wederziens.

Ondoordringbaar nochtans zijn de schikkingen van God over het lot van den mensch. Heeft Hij dit wederziens uitgesteld tot in een beter leven, zijn heilige wil geschiede en zij gebenedijd. Aan Hem imm'rs offerde ik mijne ziel, mijn leven; daarom sterf ik gerust, in de vaste hoop dat mij God zal geven de onsterfelijke gloriekroon in zijnen schoonen Hemel.

Daar blijf ik nu

Daar bemin ik U meer nog als weleer

Daar wacht ik U

Daar Vader, Moeder lief, zien wij elkaar eens weer

Heilig Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

300 dagen afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 jaren en 7 q.

Dr.ck R. Luysterman-Lemaire, Ninove