

De gedachtenis van Hem die zijn leven offerde voor
het Vaderland zal in eere blijven.

† Zalige Gedachtenis van Mijnheer †
Albert Van Crombrugge

zoon van wijlen Mijnheer

Oscar en Mevr. Louise Van Damme.

Soldaat bij 't 16e Linie Regiment 8ste Compagnie

Geboren te Godveerdegem, den 21 Maart 1915

Gesneuveld op het veld van Eer

te Oost-Roosebeke den 26 Mei 1940

In het midden mijner dagen ga ik over
naar het graf,.. mijn leven is afgesneden
als een weversdraad.. Ik ben gevallen als
het gras onder de zeissen.... Waarom heeft
den Heer het zoo geduld? Zijne wegen
zijn ondoorgrondlijk voor den mensch.

Beminde Moeder, Zuster, Broeders,
Schoonzusteren Bloedverwanten, ik begrijp
uw tranen, want diep is de genegenheid,
die gij mij toedraagt en onvoorzien was
die wreede scheiding. Maar troost U; Ik
sterf slachtoffer mijner liefde voor een edele
heilige zaak; het vrijwaren van ons dier-
baar Vaderland. Ik volbracht mijn plicht
dan ook wanneer hij mijn bloed vergde.
Kunt ge voor uwen Zoon uwen Broeder
een dood droomen eervoller in de achting
der menschen en schooner in de oogen van
God. Midden van krijgsumroer en ver-
delging gestorven, vaar ik op naar een rijk
van ongestoorde rust en onschendbaar
leven, waar ik U allen ongeduldig verbeid.

MET HET WAPEN IN DE HAND.

IS HIJ GESTORVEN VOOR 'T VADERLAND.

.....
Drukk. O. Schautteet & Zoon, Trapstraat Zottegem