

O lieve Broeder! uwe dood vervult ons hert met  
droefheid. Lib. Reg.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ERNEST VAN CROMBRUGGE

geboren te St Blasius-Boekel den 2 Mei 1861  
en overleden te Strijpen den 25 Maart 1907, versterkt  
door de HH. Sacramenten der stervenden.  
Lid van de Confrerie van O. L. V. van Deynsbeke,  
en van de Heilige Barbara.  
Gemeenteraadslid der gemeente Strijpen.

God mengelt het geluk dezeraarde met bitterheid,  
opdat wij een ander geluk, dat niet bedrieglijk is,  
zouden zoeken. H. Augustinus.

Zijne rechtschapenheid en goede handelwijze  
maakten hem beminnelijk en deden hem vrienden  
ontmoeten in iedereen. H. Bonav.

Hij heeft zijne hand voor den behoeftige geopend  
en ze altijd den arme toegereikt. Prov. XXI, 20.

Vaartwel, duurzame Broeder en Zusters, vaart-  
wel!! Duizendmaal dank voor uwe groote liefde  
en goede zorgen welke God u zal vergelden; ik  
verlaat dit verblijf van ellende met dit vast betrou-  
wen van den hemel te bekomen. Bewaart in uw hert  
het geheugen van uwen verkleefden broeder en  
vergeet mij niet in twee gebeden. Tot wederziens  
voor Gods troon.

Barmhertige Jesus, geef zijne ziel de eeuwige  
rust. 7 jaren en 7 quadr. afl.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 dag. afl.

R.

I.

P.

Sottegem. drukk. HAEGEMAN-COUSY Hoogstraat 67