

Ik geloof in de verrijzenis van het Vleesch en het eeu-
wig leven. Symbolum.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marguerite Van Crombrugge

echtgenoot van

Mijnheer Aimé HAEGEMAN

geboren te Velzeke den 19 April 1917, en aldaar god-
vruchtig overleden den 19 Mei 1946, versterkt door de
H. H. Sacramenten.

Zij was een deugdzame vrouw met diep geloof, ge-
hecht aan Godsdienst en Kerk, werkzaam en vol zorg en
liefde voor haar echtgenoot en kinderen. Zij gaf
het voorbeeld van godsdienstigheid en christelijk leven,
was eenvoudig en rechtschapen. Na veel lijden en be-
proeving is zij in vrede gestorven met volle betrouwen
op 't H. Hart dat immer haar steun en toevlucht was.

Het ware leven is bij God, het tegenwoordige is een
overgang.

Voor dezen die God beminnen komt alles te goede.

Lacord.

H. Paul.

Wees gegroet, O Maria, deur des Hemels, Gij zijt de
hoop mijner zaligheid.

Tot wederziens, duurzame echtgenoot. Met elkander
vereinigd, leefden wij zoo gelukkig, God, helaas ! heeft
ons gescheiden, maar blijven wij door gebed verenigd
en in liefde. Heb moed wij zien elkaar eens terug in on-
vergankelijke vreugde.

Lieve Kinderen, groeit op in eer en deugd, blijft rem
en godsdienstig, weest de vreugde en steun van uw
vader.

Beminde ouders en familie vaartwel, hebt dank voor
uwe genegenheid en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(500 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid (300 d. afl.)

Dank om gebeden en deelneming

Drukkerij Gerard Haegeman. — Haute, Balegem.