

Zij was waarlijk goed en zachtmoedig, eerbaar van zeden en gelaat, beleefd en vriendelijk in hare aanspraak. Als een kind Gods was zij bekleed met goedhartigheid, liefde en ootmoedigheid. Zij was aangenaam aan God en aan de menschen. (Macht. Eccl. 3)

†
BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

Marie Delphine Van Crombrugge

LID DER CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE VROUW.

geboren te Sotlegem den 13 October 1885 en godvruchtig overleden in 't Klooster te S^c Maria Lierde, den 26 September 1914, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Een kind van Maria zal nooit verloren gaan. (H. Bern.)

Broeders, Zusters, Vrienden, waarom die bittere tranen
Hooft : 't is Maria's stem, die noodigt mij zoo zacht ;
Ziet, d'Eng'len wenken mij, zij komen mij vermanen,
Dat bij het Maagdenrij, mijn Jesus mij verwacht !

O neen DELPHINE, neen, gij moogt van ons niet scheiden,
Wij minnen u zoo teer, gij zijt ons aller vreugd.
Verlaat uw vrienden niet, o spaar ons toch zulk lijden !
Ook hier dient men den Heer in trouwe liefde en deugd.

Maar ziet, 't is Godes wil, 'k zal onderdanig wezen,
O, mijne liefsten, laal mij volgen Jesus stem,
Op dezen Zaal'gen stond Zijn goedheid nooit volprezen,
Roept mij ten Hemel op : 'k wacht niet, ik vlieg tot Hem !

O ja DELPHINE hef, ga dan met d'Eng'len wonen,
Ga bij Maria's troon, vraag zegen voor ons al,
Vraag troost voor onze smart, vraag dat wij saam eens
In 's Hemels vreugd, als God ons ook eens roepen zal, ^[tronen]

Mijn Jesus barmhertigheid (300 dag. afl.)

Geeraardsbergen, Druk. Gebr. HYLEBOS,